

Ποιητική 28, Φ9.-Χειμ. 2021

ET CETERA

Έλληνική ποίηση και μελαγχολική πολιτική τόν 21ο αιώνα¹

Χαίρομαι ίδιαίτερα που τά τελευταῖα ἔξι χρόνια ὁ διακεκριμένος ποιητής και λόγιος Ὁρφέας Ἀπέργης συνομιλεῖ μαζί μου δημόσια και συχνά γιά τή σχέση ποίησης και πολιτικῆς, και μάλιστα τό χάνει και ποιητικά, στή συναρπαστική καινούρια του συλλογή *Καθαριστήριο*, ἐνα burlesque που ἀξίζει νά συζητηθεῖ εύρυτατα.

Γιά παράδειγμα,
γιατί νά τήν πεῖ τή νέα ποίηση «Left melancholy poetry»*
δι Βασίλης Λαμπρόπουλος,
ἐπισημαίνοντας δτι
«ραψωδεῖ τραγουδώντας
τή μετα-χειραφετημένη Ἀριστερή μελαγχολία
ὑπό συνθῆκες νεο-ἀποικιοκρατίας».

Καί συνεχίζει:
«Δέν εἶναι μιά ποίηση ηττας και ἀπελπισίας
ἀλλά ἀπόσχισης (diremption) και ἀποστέρησης,
ποίηση μιᾶς ἐπαναστατικῆς ἐνδόρρηξης (implosion)
και τῆς ἔξεγερσης που δέν μπορεῖ
νά κατοικηθεῖ ή νά καταληφθεῖ (un-Occupiable revolt)».

Ἐνδιαφέροντα αύτά
και τροφή γιά σκέψη
και πέψη,
ὅμως δταν ἀκούω «Ἀριστερά» και «Δεξιά»,
ποιητικά βάζω τό παλτό μου, μέ δλα τά κουμπιά
(και κουμπώνομαι).**

* Ἀριστερή μελαγχολική ποίηση.

** Η μετάφραση, δπως και ή ὑπογράμμιση, είναι δική μου, περιέχεται και στό 7ο τεῦχος (2016)

1. Τό πρώτο μέρος αὐτοῦ τοῦ κειμένου ἀναρτήθηκε στό Ιστολόγιό μου στίς 14 Αύγουστου 2021 μέ τίτλο «Ἀριστερή πολιτική και μελαγχολική ποίηση τόν 21ο αιώνα».

τοῦ περιοδικοῦ *Φάρμακο - φρυγκ*, τό δποιο μέ τόση δημιουργική φαντασία καὶ σπουδή διευθύνει ἀπό τό 2013 ἡ Κατερίνα Ἡλιοπούλου. Ὁ Vassilis Lambropoulos εἰναι (πλέον συνταξιοδοτήθηκε) καθηγητής Συγκριτικῆς Λογοτεχνίας καὶ Νεοελληνικῶν Σπουδῶν στό Πανεπιστήμιο τοῦ Michigan (LSA – College of Literature, Science, and the Arts), ἀπό τούς πλέον ἀξόλογους, καθότι ἐνδιαφέρεται καὶ γράφει πάντα μέ πολλή φροντίδα καὶ ἀγάπη γιά τά ἐντελῶς σύγχρονα ποιητικά πράγματα στήν Ἑλλάδα, ἀντίθετα ἀπό πολλούς συναδέλφους του ἐν Ἑλλάδι, πού ὅλους τούς βγάζουν λάδι, μή γράφοντας τίποτα. Τό ἀπόσπασμα πού παραθέτω εἰναι ἀπό ἀνάρτησή του στό <https://poetrypiano.wordpress.com>, στίς 15 Νοεμβρίου 2015, ὅπου σχολιάζει μέ πολύ γαργαλιστικό τρόπο τή νέα ἀνθολογία *Futures: Poetry of the Greek Crisis*, τοῦ συναδέλφου Θοδωρῆ Χιώτη, πού περιέχει νέα Ἑλληνικά ποιήματα μεταφρασμένα στά ἀγγλικά. Μέ ἀρκετά ἀπό αὐτά πού λέει συμφωνῶ, σέ ἄλλα ἔχω ἐντάσεις, δμως τό «*Left melancholy poetry*» τί τό 'θελε, he could've left the Left out.²

Συγκεκριμένα, ὁ Ἀπέργης θεωρεῖ ἀστοχο πού χρησιμοποιῶ τόν δόκιμο κριτικό ὅρο «ἀριστερή μελαγχολία» γιά τήν ποιητική γενιά τοῦ 2000. Ἡ διαφωνία του ἐστιάζεται στήν ἀριστερή ἰδιότητα καὶ ἀφορᾶ τή λειτουργία τῆς πολιτικῆς ποίησης. Γενικότερα, ὁ Ἀπέργης ἀποδοκιμάζει δύο χαρακτηριστικά φαινόμενα: στό ἐσωτερικό τῆς χώρας τήν «ποιητική ἡθική» (Δημήτρης Μαρωνίτης), δσο κι ἀν πηγάζει ἀπό ἔνα αἴσθημα εύθυνης, καὶ στό ἐξωτερικό τήν «ποίηση τῆς κρίσης» (Karen Van Dyck), ἡ δποία ἀνταποκρίνεται στή διεθνή ζήτηση γιά μιά ἐξωτική Ἑλληνική κατωτερότητα. Τό ἐρώτημα πού θέτει εἰναι πῶς γίνεται νά μιλήσει ὁ ποιητής ἔγκυρα γιά τή δεινή «κοινωνική κατάσταση» καὶ νά ἐκφράσει «πολιτικές ἰδέες» ὅταν ἡ ἵδια ἡ ποίηση «ἀμφιβάλλει» (σ. 266), ἀμφισβητεῖ, ἀστοχεῖ (267), καὶ ἄρα δέν δίνει βιώσιμες λύσεις.

Στίς 72 σελίδες τοῦ «ἐπίμετρου» τοῦ *Καθαριστηρίου*, πού τιτλοφορεῖται «Τό μανιφέστο τοῦ κινηματισμοῦ», ὁ Ἀπέργης ἔξαγγέλει καὶ περιγράφει τήν «αἰώνια (νεοελληνική) ἐπιστροφή» στήν ποίηση (259) καὶ προσφέρει ἔναν δεκάλογο τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς, ὁ δποίος συνομιλεῖ δημιουργικά μέ τόν δεκάλογο τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς νέας ποίησης πού πρότεινα τό 2015 στό δοκίμιο «*Left Melancholy Poetry: the Greek generation of the 2000's*», τό δποιο δημοσιεύτηκε σέ μετάφραση Ὁρφέα Ἀπέργη στό περιοδικό [φρυγκ].³ Τό πρῶτο ἀπό τά δέκα χαρακτηριστικά εἰναι πῶς, ἀντί νά εἰναι πολιτική, ἡ νεά γραφή θά είναι «ποίηση κοινωνικοῦ ἰδεαλισμοῦ» (260).

Γιά νά βροῦμε τέτοια ποίηση, ὃς δοῦμε τό Σάν χρέος,⁴ ἔνα ποιητικό βιβλίο πού ἔβγαλε ὁ Ἀπέργης μόλις ἔξι μῆνες πρίν ἀπό τό *Καθαριστήριο*. Παρατηροῦμε ἀμέσως πῶς πρόκειται γιά μιά πολιτική σύνθεση πού «παρακολουθεῖ τή βία πού ὀσκεῖται στίς γυναικες ἔξακολουθητικά» καὶ τή μαχητική ἀντίδρασή τους, τήν ἀντίστοιχη «ἄβολη σχέση Ἑλλάδας-Γερμανίας» πού ἐντείνει

2. O. Ἀπέργης, *Καθαριστήριο*, Πατάκης, Αθήνα 2021, σσ. 269-270. Οι ἀριθμοί σελίδων σέ παρένθεση στό ἔξις παραπέμπουν σέ αὐτή τήν ἔκδοση.

3. B. Λαμπρόπουλος, «Ἀριστερή μελαγχολική ποίηση: Ἡ Ἑλληνική γενιά τοῦ 2000», μτφρ. O. Ἀπέργης, [φρυγκ] 7 (ἄνοιξη-καλοκαίρι 2016), σσ. 103-105.

4. O. Ἀπέργης, *Σάν χρέος*, Νεφέλη, Αθήνα 2020.

«τό χρέος τῆς οἰκονομικῆς δοσοληψίας», καθώς καί τά νέα χρέη πού φορτωνόμαστε σέ καιρό πανδημίας. Ο συγγραφέας ἔχφραζει πολιτικές ιδέες γιας ἐπίκαιρα πολιτικά θέματα. Τότε, τί κάνει αύτό το βιβλίο νά είναι «ποίηση κοινωνικοῦ ιδεαλισμοῦ» κι ὅχι ποιητική διαπραγμάτευση πολιτικογνωνικῶν ζητημάτων; Προφανῶς, τό ὅτι δέν πρόκειται γιά ἀριστερή ποίηση. Κι αὐτή ἀκριβῶς είναι ἡ ἀντίρρηση τοῦ Ἀπέργη στήν δρολογία μου ὅταν λογοπαίζει: «τό “Left melancholy poetry” τί τό ‘θελε [δ Λαμπρόπουλος], he could’ve left the Left out» (270). Ο συγγραφέας προτείνει, καί ἐπεξεργάζεται σέ ἓνα πολύτομο ὑπό ἔκδοση magnum opus, μιά πολιτική ποίηση «στό (χαμένο) κέντρο ιστάμενη» καί «ἐκ τῆς νεοελληνικῆς ούσίας προλεγόμενη / καί μέλλουσα νά συμβαίνει διαρκῶς» (259), ἡ δποία θά ύπερβαίνει τόν ἐθνικό διχασμό μεταξύ «Δεξιᾶς καί Ἀριστερᾶς» (275) μέ τό νά μήν είναι ἀριστερή.

Ἡ ποίηση πού δραματίζεται δ Ἀπέργης σέ αύτό τό «μανιφέστο τῶν οἰδιπαίδων» (309) είναι μιά ποίηση τοῦ χιοῦμορ, τῆς ὁρμῆς, τῆς ἔξωφρενικῆς χαρᾶς (248), πού θά ἀναθεωρήσει (310) τό ἐπαναστατικό πρόταγμα καί θά τό κάνει «ἐπανάσταση τοῦ ἐνός». Φυσικά, ὑπάρχει δ ἄμεσος κίνδυνος ἡ «ἰδιωτική συνειδητοποίηση» (309) νά δδηγήσει τή γενιά τῆς «μοναχικῆς ἐπανάστασης» στό ποιητικό «κενό» μιᾶς ἀκόμα είκοσαετίας «ἰδιωτικοῦ δράματος», ὅπως αὐτή τῆς περιόδου 1993-2011 (254). Ὁμως, ὅπως καί ἄλλοι φιλελεύθεροι ποιητές τῆς γενιᾶς του, δ Ἀπέργης μπορεῖ νά ἀπορρίπτει τήν Ἀριστερά, ἀλλά παραμένει προσηλωμένος στό ἔξεγερτικό δράμα «μιᾶς μοναχικῆς ἐπανάστασης / πού ἵσως, / μέ τούς δικούς της ἐντόπιους καί ὅχι καταναγκαστικούς ὄρους, / προσπαθήσει κάπως κάποτε / νά “συλλογικοποιηθεῖ”» (309), νά γίνει «συλλογικότητα πληθυντική» (288). ᩥ ποιητική ἀποψή του θά μποροῦσε νά συγχριθεῖ μέ τέσσερις ἄλλες ποιητικές ἀπόψεις στόν σύγχρονο ἐλλαδικό χῶρο.

Πρῶτα, δ «πνευματικός φιλελεύθερισμός» (Γιάννης Μπαλαμπανίδης) τοῦ Ἀπέργη σχετίζεται μέ τή «φιλελεύθερη μελαγχολία» πού συζητᾶ στό δοκίμιο του «Amor mundi»⁵ δ ποιητής Δημήτρης Ἀγγελής, πού ἔδωσε ἔξοχα κομμάτια ἀριστερῆς μελαγχολίας στή συλλογή Ἐπαληθεύοντας τή νύχτα:⁶ «”Ἄν ἡ γενιά τῆς ἀριστερῆς μελαγχολίας στήν Ἑλλάδα ἀντίκριζε ἀνατρέχοντας στό πρόστασης, ἡ δική μου γενιά βλέπει στό παρελθόν τά ἐρείπια μιᾶς ἀκυρωμένης καί τελικά προδομένης ἐπανάστασης, ἡ δική μου γενιά βλέπει στό παρελθόν μιά “κανονικότητα” βίου, στήν δποία σταδιακά κι ἐπώδυνα συνειδητοποιεῖ ὅτι δέν θά ἐπιστρέψει ποτέ. Ζεῖ τή [φιλελεύθερη] μελαγχολία τῆς ἀλλοτινῆς της παντοδυναμίας». Σέ ἐπαυξημένη μορφή αύτοῦ τοῦ κειμένου, μέ τίτλο «Ἡ γενιά τῆς φιλελεύθερης μελαγ-

5. Στήν ίστοσελίδα «Ἐξέγερση: Ἡ φήξη μέ τήν παράδοση καί ἡ σύγκρουση μέ τήν ἔξουσία», 2021.

6. Δ. Ἀγγελής, Ἐπαληθεύοντας τή νύχτα, Αστρολάβος-Εύθυνη, Αθήνα 2011.

χολίας»,⁷ δύ Άγγελής προτείνει «έπειγοντα ζητήματα» που θά μπορούσαν νά κάνουν τήν όδιεξοδη μελαγχολία «πολεμική». Δυστυχώς, παρά τίς όναφορές του στήν «άριστερή μελαγχολία», άποσιωπά τό έργο μου γι' αύτήν.

Σέ πλήρη όντιθεση έρχεται τό φετινό βιβλίο 1821-2021 - Η Έλλάς των Ελλήνων: Δύο αἰῶνες ἔθνικά δεινά στόν καθρέφτη τῆς ποίησης,⁸ δπου δ Κώστας Κουτσουρέλης όνθολογει μιάν «“ἄλλη” ἔθνική ποίηση», βασισμένη στήν πίστη «ὅτι ή λέξη παρακινεῖ, ὅτι ή λογοτεχνία διδάσκει καί νοιθετεῖ, ὅτι δ ποιητής εἶναι πρώτα ἀπ' ὅλα πολίτης, ὅτι ἔχει λόγο ἐλεγκτικό γιά τίς πράξεις καί τίς παραλείψεις τῆς κοινωνίας».⁹ Εδώ ή πολιτική καί ἔθνική ἀποστολή τῆς ποίησης εἶναι σαφής.

Αν δ Ἀπέργης ἐπιζητεῖ τήν ύπερβαση τῶν ἐμφύλιων διχασμῶν Δεξιᾶς-Ἄριστερᾶς, ή Κωνσταντίνα Κορρυβάντη στό δοκίμιο της «Η ποίηση τῆς συναίνεσης καί ή μεταπολιτική συνθήκη διακόσια χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση»¹⁰ ἐμπνέεται ἀπό τή Chantal Mouffe γιά νά προτείνει μιά νέα κοινωνική λειτουργία γιά τήν ποίηση, μιά «συγκρουσιακή συναίνεση» μεταξύ παράδοσης καί ἀνταρσίας «ἀναζητώντας καί ἀναδεικνύοντας τό κρίσιμα μαχητικό στήν ποίηση».¹¹

Η τέταρτη ποιητική στάση ἐκφράζεται ὀπερίφραστα στή συλλογή τοῦ Jazra Khaleed Μά εἰν' αὐτό ποίηση; καί δέν χρειάζεται σχόλια: «ποιητάδες μείνετε / σπίτι /, εὕθραυστοι σάν κυκλάμινα. μιά ζωή στήν >ἢτα< & στήν >ἄμυνα<. ὅλτ ράιτ μικροαστοί: [μπουρζουάδες] τοῦ ποιεῖν. στό μακελειό σκορπάτε σάν τά ποντίκια ἀπ' τό σάμινα. νεκρά_φύση. ἐγώ ἐκπαιδεύω λέξεις φενταγίν>|. δέ γράφω ποίηση: γράφω προ-κη-ρύ-ξεις. νά δῶ ποῦ θά εἴστε. ὅταν τό αἴμα) στό δρόμο πήξει».¹²

Η πρόταση τοῦ Ἀπέργη γιά μιά πολιτική ποίηση πού δέν θά είναι ἀριστερή (ἐπειδή δεξιά ποίηση ἔτσι κι ἄλλιως δέν ύπάρχει) θά μπορούσε λοιπόν νά συνδυαστεῖ μέ ἄλλες σύγχρονες θέσεις, ἀκόμα καί μέ τή σατιρική τοῦ ψευδώνυμου Κίκου Πληθείου [= Τίτου Πατρίκιου] στό ἄλλο φετινό burlesque, τό μυθιστόρημα Η ἐπιτροπή τοῦ ἔξισου ψευδώνυμου Ἀλέκου Σμπαρούνη [=Ορφέα Ἀπέργη, ἐπίσης ψευδώνυμου]: «“Οταν οί περιστάσεις τό ἀπαιτοῦν, / ή ποίηση πρέπει νά είναι περιστασιακή».¹³

7. Τοῦ Ἄδιου, «Η γενιά τῆς φιλελεύθερης μελαγχολίας», ἡλεκτρονικό Φρέαρ 4 (Σεπτέμβριος 2021).

8. 1821-2021 - Η Έλλάς τῶν Ελλήνων: Δύο αἰῶνες ἔθνικά δεινά στόν καθρέφτη τῆς ποίησης, πρόλογος, ὀνθολόγηση Κ. Κουτσουρέλης, Gutenberg, Αθήνα 2021.

9. Στό Ἄδιο, σ. 13.

10. Κ. Κορρυβάντη, «Η ποίηση τῆς συναίνεσης καί ή μεταπολιτική συνθήκη διακόσια χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση», Ποιητική 27 (ἀνοιξη-καλοκαίρι 2021), σσ. 79-86.

11. Στό Ἄδιο, σ. 85 καί 86 ἀντίστοιχα.

12. Jazra Khaleed, Μά εἰν' αὐτό ποίηση;, Τεφλόν, Αθήνα 2020, σ. 7.

13. Α. Σμπαρούνης [= Ο. Ἀπέργη], Η ἐπιτροπή, Νεφέλη, Αθήνα 2021, σ. 200.

‘Η ένασχόληση τοῦ Ἀπέργη μέ τίς ἀπόφεις μου ἀνάγεται στήν περίοδο 2015-2017, ὅταν τά μέλη τῆς συντακτικῆς ὁμάδας τοῦ σημαντικοῦ περιοδικοῦ [φρυμχ] διατύπωσαν τήν προσωπική ποιητική τους τόσο στό ἔντυπο ὅσο καὶ σέ [φρυμχ] δημόσιες ἐκδηλώσεις, ἀποχρυσταλλώνεται στό δοκίμιο του στήν ἑνότητα «Ποίηση καὶ κοινωνία» τοῦ συλλογικοῦ τόμου *Μιά συζήτηση γιά τήν ποίηση* «Ποίηση καὶ κοινωνία» καὶ συνεχίζεται ὡς τμῆμα τῆς ἀνώνυμης εἰσαγωγῆς «Τό πολιτικό (ώς τώρα¹⁴) καὶ συνεχίζεται ὡς τμῆμα τῆς ἀνώνυμης εἰσαγωγῆς «Τό πολιτικό (ώς τώρα) στήν ποίηση (ώς πράξη)» στό ἀφιέρωμα «Τό ποιητικό καὶ τό πολιτιστιάση» στήν ποίηση (ώς πράξη)» στό ἀφιέρωμα «Τό ποιητικό καὶ τό πολιτιστιάση» τοῦ [φρυμχ].¹⁵ Στό μανιφέστο τῆς φετινῆς συλλογῆς *Καθαριστήριο*, ἡ ἑνότητα σχόληση ἀποκτᾶ καινούρια ζωή (καὶ μεγαλύτερη ἔκταση), ἀλλάζοντας ἀκόμα μιά φορά εἶδος γραφῆς, καθώς μεταμορφώνεται ἀπό πεζό σέ ποίημα. Ἀτυχῶς, ὃν καὶ τό εἶδος καὶ τό πλαίσιο τῆς γραφῆς ἀλλάζουν, τό κείμενο παραμένει τό ίδιο. ‘Οπως θά ἔλεγε ὁ Ἀπέργης, τό καραβάκι προτιμᾶ νά μείνει πολιτικό κείμενο καὶ δέν τολμᾶ νά βγει «στ’ ἀνοιχτά τῆς ποιήσεως».¹⁶ Στή διαδρομή του, τό κείμενο δέν ἐμπλουτίζεται, δ προορισμός του παραμένει μονοσήμαντος καὶ οἱ ἀρχικές προθέσεις ἀμετακίνητες, μέ ἀποτέλεσμα νά μή γίνεται ποίημα. Ἀντί νά ἀποφύγει τήν πολιτική, ἵσως θά ἔπρεπε νά ἀναμετρηθεῖ μαζί τῆς, πράγμα πού συχνά ἀθέλγητα ἐπιδιώκει.

* * *

‘Ο Ἀπέργης δέν συζητᾶ καθόλου τήν μπενγιαμινική μελαγχολία πού ἀποδίδω στή νέα ποίηση. Φαντάζομαι πώς τήν ἀποδέχεται, τουλάχιστον σέ κάποιο βαθμό, ἀφοῦ πρόκειται ἀναπόδραστα γιά τή *«Γενιά τῆς Κρίσης»* (303). ‘Οσο κι ὃν προσπαθεῖ αὐτή ἡ διμάδα ποιητῶν νά ἀπορρίψει τόν προσδιορισμό, εἴναι ιστορικά καὶ πολιτικά ἀναγκασμένη νά ἀναμετρηθεῖ μέ αὐτόν, καὶ γι’ αὐτό «θά λέγεται πάντα, νομίζω, “γενιά τῆς κρίσης καὶ τῆς ἀπόκρισης”» (308). Κι αὐτό φαίνεται ίδιαίτερα στό *«ξένο ἐνδιαφέρον»* πού ύφιστανται οἱ Ἑλληνες, «έσαει χρυπτο-ἀποικιοκρατούμενοι» (272), καὶ τό δόποιο ἀπασχολεῖ ίδιαίτερα τόν ποιητή.

‘Ο Ἀπέργης παρατηρεῖ: «‘Η Δύση [...] ἐπιθυμεῖ [...] / νά μάθει περισσότερα γιά τήν κακομοίρα τήν Ἐλλάδα, / δόποτε δημιουργεῖται ζήτηση γιά είκαστικά ἔργα» (273), σινεμά, μουσική, «κάποια πεζογραφία / [...] ἄντε καὶ γιά λίγη ποίηση» (274), κι ἔτσι οἱ Ἑλληνες δημιουργοί μετατρέπονται σέ *«πραμάτεια»* καὶ δίνουν τήν παράστασή τους «μέ τή βοήθεια καὶ κάποιων ἐνδιαμέσων (μήν ποῦμε μεσαζόντων) φιλελλήνων ξένων» (275). Μποροῦμε νά ίχνηλατήσουμε τό ζήτημα αὐτό δύο αἰώνες πίσω, στό πρώτο φιλελληνικό κίνημα. ‘Οταν λοιπόν οἱ Δυτικοί, ἀπό τούς πρώτους Ρομαντικούς ὡς τίς σύγχρονες ἔκθέσεις, τά

14. Ο. Ἀπέργης, «Ποίηση καὶ κοινωνία», στό *Μιά συζήτηση γιά τήν ποίηση τώρα*, [φρυμχ], Ἀθήνα 2018, σσ. 39-42.

15. [φρυμχ] 11 (Ἀνοιξη-καλοκαίρι 2018), σσ. 6-10.

16. Ἀπέργης, «Ποίηση καὶ κοινωνία», σ. 41.

κινηματογραφικά φεστιβάλ και τίς άνθολογίες, ένδιαφέρονται γιά τους Νεοέλληνες, πώς θά πρέπει νά άνταποκριθοῦν έκεινοι ώστε νά μή γίνουν άποικιακή πραμάτεια;

Πρίν προχωρήσουμε, ίς σημειωθεὶ πώς δ Ἀπέργης εἶναι ἔξαιρετικά ἐπιλεκτικός στούς στόχους του. Γράφοντας γιά «μεσάζοντες φιλέλληνες», δέν βρίσκει παραδείγματα ἀνάμεσα στούς πολυάριθμους Βρετανούς νεοελληνιστές (φιλολόγους, ιστορικούς και ἀνθρωπολόγους), ὅπως θά ήταν εύλογο. Ἐνοχλεῖται ἀπό τήν ἀνθολογία τῆς Κάρεν Βάν Ντάικ, στήν δποία δέν περιλαμβάνεται, και ὅχι ἀπό τήν ἀνθολογία *Dichtung mit Biss* τῆς Μαρίας Τοπάλη, στήν δποία περιλαμβάνεται μέ περισσότερες σελίδες ἀπό κάθε ἄλλο ποιητή. Άλλα ίς αἱ ἀφήσουμε αὐτές τίς ἐπιλογές ἀσχολίαστες.

Οταν δ Ἀπέργης ἀναρωτιέται πώς θά πρέπει νά άνταποκριθοῦν οἱ Ἑλληνες δημιουργοί στίς δυτικές προσδοκίες, περιμένει κανείς ὅτι θά προτείνει τή δική του «ποίηση κοινωνικοῦ ἰδεαλισμοῦ», ἡ δποία δέν κάνει πολιτική (εἰδικά μάλιστα ἀριστερή πολιτική) ἀλλά «εἶναι πολιτική» (268) μέ κάποιουν ἀπροσδιόριστο τρόπο. Περιμένει ἐπίσης κανείς πώς θά ἀναφερθεῖ σέ συγγραφεῖς πού ἔκτιμα, ὅπως δ Κωστής Παπαγιώργης και δ Παντελής Μπουκάλας. Ὁμως στό σημείο ἀκριβῶς αὐτό δ ποιητής κάνει μιά ἐντυπωσιακή στροφή και προτείνει μιά ποίηση πού ἀγτλεῖ ἀπό τή ριζοσπαστική σκέψη τοῦ post-structuralism και post-colonialism. Θεωρεῖ πώς τό ξένο ἐνδιαφέρον συμπίπτει μέ μιά «καμπή» στήν ἑλληνική λογοτεχνία ἡ δποία «ἀνοίγει δρόμο γιά τήν ποίηση» μετά τήν ἔξαντληση «τῆς μετά τό 1980 πεζογραφίας» και τό σχετικό ποιητικό «κενό» τῆς περιόδου 1993-2011 (254).

Συγκεκριμένα, δ Ἀπέργης προτείνει μιά σειρά ἀπό πολιτιστικές τακτικές ἀντλημένες ἀπό τό ἔργο κορυφαίων θεωρητικῶν, πού δ ἵδιος κατονομάζει: ἐτερότητα νοήματος (Derrida), πράγμα ἀλλοπρόσαλλο (Zizek), καθόλου Ἑλλάδα (Barthes), πατρίδα παρτίδα (Lyotard), στρατήγημα (Foucault), ζω πληρεζούσιο (Haraway), περφόρμανς (Butler), φύλ(λ)ο (Lacan), μετάπτωση (Baudrillard), ξαναριζωμα (Deleuze) κ.ἄ. Σέ αὐτούς τούς στοχαστές προσθέτει τούς «μιγάδες» (291) τῆς «μεταποικιακῆς θεωρίας» (273) και μαζί τίς φεμινίστριες, πού «σά μιγάδες, / καί αὐτές ὑπέστησαν και ὑφίστανται» (291). Μέ δυό λόγια, προτείνει στήν ἑλληνική ποίηση νά άνταποκριθεῖ στή δυτική πρόκληση κινούμενη πρός τόν κινηματισμό (245) και κινητοποιώντας τήν ἀριστερή θεωρητική σκέψη.

Ἐπηρεασμένος ἴδιαίτερα ἀπό τή μεταποικιακή σκέψη τῶν Césaire, Hall, Said και Spivak (291), δ Ἀπέργης προτείνει μιά στρατηγική ἀντίστοιχη τῶν subaltern και native informants (272): «Λέω, ίς ἐπωφεληθοῦμε τοῦ ἐνδιαφέροντος, / ίς παράγωμε τέχνας, / πού καί ἡ πενία κατεργάζεται, / δμως μήν τούς δίνουμε αὐτά πού θέλουνε» (276). Λέει στούς ποιητές: ὅταν οἱ Δυτικοί ζητοῦν κάτι, ίς μήν ἀγνοοῦμε τήν προσδοκία τους και ίς μήν τούς δίνουμε αὐτά πού ἐμεῖς πιστεύουμε, ἀλλά ίς τούς δίνουμε κάτι πού ἀπλῶς διαφέρει ἀπό αὐτό

318

πού περιμένουν: «ὅταν ζητᾶνε δυστοπίες / ἃς τούς πουλᾶμε δυστροπίες, / ὅταν ζητᾶνε μυθιστόρημα / ἃς τούς πουλᾶμε ποίημα, / ὅταν ζητᾶνε συνθήματα καὶ πορείες / ἃς τούς πουλᾶμε ἀπορίες» (276). Ἡς δεχτοῦμε πώς δέν ὑπάρχει περίπτωση νά ἀνταποχριθοῦμε μέ τή δική μας ταυτότητα κι ἃς ἐπιδιώξουμε νά ἀπαντήσουμε μέ μιά ἑτερότητα (τῆς δικῆς τους ταυτότητας) κάνοντας «τήν Ἐλλάδα ἑτερότητα» (281), ή ὅποια «μπορεῖ νά μήν εἶναι Ἐλλάδα καθόλου / ἀλλ' altra cosa» (279), «ἔνα στρατίγημα» σέ μιά παρτίδα πατρίδας (280), στήν όποια περίπτωση «ἀπαράτα την τήν Ἐλλάδα σου πού χάνει(ς), / μήν τή λογίζεις δική σου» (281).

Ἡ πρόταση τοῦ Ἀπέργη, πού θυμίζει ἔντονα τή μεταποικιακή θεωρία περί μιμητισμοῦ (*mimicry*) τοῦ Homi Bhabha, διαθέτει θεωρητικό βάθος στοχασμοῦ καὶ λογοτεχνικό πλάτος τεχνοτροπίας. Μιά τέτοια ποιητική «παντροπισμοῦ καὶ ἀντιτροπισμοῦ» (287) θά μποροῦσε νά ἐνισχύσει τίς ἀριστερές τάσεις τῆς νέας Ἑλληνικῆς ποίησης, φέρνοντάς τη σέ ἀκόμα μεγαλύτερο διάλογο μέ τήν ἀναρχοαυτονομιστική σκέψη καὶ τέχνη. Θά μποροῦσε ἐπίσης νά ἐνισχύσει τίς κινητήριες νότιες τάσεις της πού δέν ἔχουν συζητηθεῖ ἀκόμη, ὅπως οἱ πολλαπλές νεωτερικότητες, οἱ τοπικές τεχνολογίες τῆς αὐτονομίας, ή ταυτότητα ώς περφόρμανς, ή ὑβριδικότητα τῶν ἀντιθέσεων, ή ἐπαρχιοποίηση τῆς Δύσης, ή ρύπανση τῆς λεύκανσης καὶ, χυρίως, ή ἀντίσταση στήν ἐθνοκανονιστικότητα, τήν δριενταλιστική πειθαρχία, καὶ τήν ἀποικιοποίηση μέσω τῆς «Ἐλλάδος».

Ὅπως βλέπουμε καὶ στό *Καθαριστήριο*, ή ποιητική τοῦ Ἀπέργη ἐξακολουθεῖ νά ταλαντεύεται ἀνάμεσα σέ μιά φιλελεύθερη ἀπόρριψη τῆς πολιτικῆς Ἀριστερᾶς καὶ μιά μεταποικιακή υἱοθέτηση τῆς πολιτιστικῆς Ἀριστερᾶς, ή ὅποια χρησιμοποιεῖ τόσο τή θεωρία δσο καὶ τή στρατηγική της. Παρόμοια ἀμφιταλάντευση βρίσκουμε στή στάση τῶν περισσότερων φιλελεύθερων ποιηγνωρίζουν καλά πώς μόνο μιά ριζοσπαστική προσέγγιση στήν παγκοσμιοποίηση τοῦ σημερινοῦ πολιτισμοῦ μπορεῖ νά βγάλει τήν Ἑλληνική ποίηση ἀπό τήν ἐσωστρέφεια καὶ τήν ἀπομόνωση ὅπου κλείστηκε στό τέλος τοῦ 20οῦ αἰώνα, καὶ τή μελαγχολία ἀπό τά πολιτικά ἀδιέξοδά της.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ